

## Vem säger ni att jag är?



Staden Caesarea Filippi byggdes för att hylla de romerska kejsarna och framförallt kejsar Augustus. Över ingången till stadens tempel stod det skrivet "Augustus - Guds son." Kejsarna gav sig gärna själva grandiosa titlar och betecknade sig inte sällan som människosläktets frälsare - även om deras gärningar visade det motsatta. Här, vid den ort som byggts till Antikrists ära - de romerska kejsarnas fördolda herre - hit till Caesarea Filippi för Kristus sina lärjungar och konfronterar dem med frågan: "Vem säger människorna att jag är?" (Mark 8:27) Mitt i en atmosfär av dekadens och guds-förnekande försöker Kristus väcka lärjungarnas uppmärksamhet om vem det är som står i deras mitt.

Vart vi än ser i dag så möter vi också Antikrists väsen: i krigens och terrorns ondska, i likgiltigheten inför människor på flykt, i materialismens fängslade skenvärld.... Vi lever i en värld där vi liksom de romerska kejsarna förleds till att tro att vi får ett värde genom att dominera och klättra över våra medmänniskor. Presidentvalskampanjer och riksdagsval handlar allt mer om att förhärliga sig själv och trycka ner sina motståndare i gruset. Gemene man tar efter och modellerar sitt liv på liknande sätt.

Ansikte mot ansikte med den moderna Antikrist är det nu dags att vakna upp och ställa sig frågor som: Var är barmhärtigheten? Var är jaget och friheten? Var är Kristus? Och blir vi tillräckligt stilla i vårt inre förnimmer vi kanske Hans svar: JAG ÄR i allt detta, i mänsklighetens lidande, skräck och förvirring." Ju mer vi lyckas befria oss från Antikrists tankar och atmosfär i oss - desto tydligare kan Guds sanna Son - Kristus - tröstande, hjälpande och förlösande träda fram i mänsklighetens mitt. Han som genom sitt eget liv visade att man inte får sitt människovärdet genom dominans utan genom en lidande kärlek som är beredd att förnedras för andras skull.

Och också idag ställer Han därför väckande frågan till sina lärjungar, till oss: Vem säger ni att jag är? Och ger oss möjligheten att stämma in i Petrus svar: "Du är Messias - den levande Gudens son!" (Matt 16:13)

*Ylwa Breidenstein*

