



Skyddad av ängeln som står i solen

"Rättfärdigt för han krig" så beskrivs en av ryttarna i Apokalypsen. Rättfärdighet och rättvisa är stora ord och har inte mycket med krig att göra, kan man tycka. För bland alla krig som utkämpas på jorden, finns det egentligen

inte ett enda som har förtjänat ordet "rättvist". Men om krig aldrig kan kallas rättvist, hur är det då med fred? Är det inte lika svårt att hitta en helt rättvis fred på jorden? Krig och fred kan bara förtjäna ordet rättvis ur ett andligt perspektiv. Och att bortse från det andliga är precis vad som leder till krig och instabil fred idag. Kanske är det största kriget vi befinner oss i just nu, maktkampen om vad en människa ska tänka och göra, kampen om människans andliga medvetande?

Digitaliseringen av världen, som just nu övermannar oss, är en spegel för denna helt nya dimension av en människo-föraktande kraft, som hotar oss och försöker stoppa vår andliga utveckling. Om den får övertaget kommer vi att förlora vägen till verklig rättvisa och verklig fred. Så är det en stor utmaning att inte tappa kontrollen över den digitala utvecklingen, för att istället kunna bli herrar över tekniken och den konstgjorda intelligensen och omvandla dessa krafter till tjänande och konstruktiv hjälp för mänskligheten. Beröringsskräck och emotionella fördomar när det gäller datorer och det digitala är här ett hinder som försvagar vårt omdöme och gör att vi blir orättvisa mot tidens framsteg.

Samtidigt handlar det om en andlig kamp där vi kommer att behöva strida mot makter som inte är av kött och blod. Ensamma skulle vi här vara maktlösa, vi behöver varandra, behöver andliga gemenskaper där det som är heligt - människobilden - skyddas. Gemenskaper som möter framtiden med tillförsikt och utan rädsla och som bjuder in de goda makterna som stöd. En sådan gemenskap försöker Kristensamfundet vara.

Skyddad av ängeln som står i solen med rättvisans svärd, vill vi outtröttligt medverka till att skapa utrymme för andlig rättvisa och himmelsk fred på jorden, vill vi följa Paulus uppmaning i [Efesierbrevet](#): "Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred."

Ylwa Breidenstein



Mikael befriar oss till en högre värld

I oss alla lever en djup längtan efter frihet. Vi vill frigöra oss från bindningar som vi upplever håller oss fast, bindningar till våra medmänniskor och vår omgivning, ja även bindningen till vår egen kropp gör att vi kan känna oss ofria. Men att lösa sig från dessa

bindningar gör oss inte mer fria som människor. För det som kanske gör oss mest ofria är vår egen "åker" våra egna "affärer" som [Matteusevangeliet 22:1-14](#) talar om till Mikaeli. Det är i första hand våra egna föreställningar och önsknings som inte lämnar oss fria. Vi lever med bestämda bilder av oss själva och av andra som gör att vi utvecklar känslor och omdömen, som låser oss fast och gör oss ofria. Även våra medfödda egenskaper och vår personliga läggning kan hålla oss fångna och prägla våra liv. Vi lär oss att leva med detta, vårt egna mänskliga "paket". För bindningen till oss själva utgör vårt jordeliv. Utan denna bindning skulle vi inte kunna existera som människor här på jorden.

Frågan vi kan ställa oss är om den sätter kedjor på oss, så att våra föreställningar, egenskaper och förmågor blir stela och oföränderliga. Finns det inte i oss alla en starkare kraft, en kraft som väljer hur vi vill och kan umgås med våra önsknings och föreställningar? En kraft som är öppen för nya tankar? Denna starka kraft i oss dödar inte utan ställer sig över kedjorna som låser oss fast i det rent jordiskt materiella. Denna kraft impulseras av Mikael: änglarnas härförare. Han befriar oss till en högre värld som lämnar människan fri. Finner vi - även om det bara är för några få ögonblick - ett gudomligt medvetande, så kännetecknas det av en total inre frihet. Ur sådana gudomliga upplevelser kan vi sedan på ett nytt sätt skapa jordebindingar, sådana som inte behöver fjättra oss och göra oss ofria.

De gör att vi ur en inre ny frihet kan förbinda oss så som vi själva vill. Så kan vår djupa längtan efter frihet, impulseras av Mikael, skapa något nytt och fritt i världen som aldrig funnits förut.

Carl van der Weyden



All vidskepelse vill jag sopa ut med en ljudlös kvast,
all litenhet vill jag bånande döda.
Éder stora orm vill jag stiga uppå:
hans huvud vill jag stinga med mitt svärd.
O du mitt goda svärd, som jag har fått från himlen,
jag kysser dig.
Du skall icke vila
innan jorden är en trädgård,
där gudarna drömma vid underbara bågare.

Edith Södergran